

withy 23-01-13

soorten (water)vogels in deze regio, waar wij bijna een dagtaak aan hebben. Regelmatig vinden we doodgevoren waterhoentjes en de eerste dode uitgehongerde reiger is ook al een feit. Dankzij de medewerking van een bekende supermarkt kunnen we beschikken over oud brood, om in de grootste eerste behoefte te voorzien, maar voor het watervogelvoer en ééndagskuikens moeten wij zelf opdraaien en dat kost ieder jaar scheppen geld dat wij uit eigen zak moeten betalen. In voorgaande jaren mochten wij rekenen op mensen die ons een donatie stuurden en ook dit jaar hopen wij weer op uw zeer gewaardeerde medewerking. U kunt uw gift storten op: bankrekeningnummer ABN-AMRO 41.11.70.643 t.n.v. C. Veen te Heiloo.

**Met dank namens alle dieren in nood! En: Ine Veen en Jean Thomassen**  
Heiloo

### Verzelfstandiging Het Baafje is prioriteit

Openluchtzwembad Het Baafje is een parel in Heiloo, een fantastische zwemvoorziening voor jong en oud. Wat beweegt de gemeente om tijd, energie en veel geld te stoppen in een regionale zwemvoorziening? In plaats van een unieke bestaande voorziening, Het Baafje, te optimaliseren? Uit onderzoek van Drijver en partners (gedaan in opdracht van de gemeente) blijkt dat zwembad Het Baafje veel beter beheerd en geëxploiteerd kan worden. De tekorten worden dan teruggebracht. De Vrienden van het Baafje denken dat er uitstekende partijen zijn die het beheer en de exploitatie van het Baafje van de gemeente kunnen overnemen. Denk aan bijvoorbeeld Sportfondsen, exploitant van sport- en vrijetijdsvoorzieningen. Bij betere exploitatie zijn er doelgroepenactiviteiten; je kunt je zwemdiploma in het Baafje halen in de zomermaanden via een snelcursus; jong en oud kunnen aquajoggen of leren duiken. Een goede

horeca zorgt voor een gezellige ambiance. Waarom ziet de gemeente dit toekomstscenario niet zitten? Hoe ziet Heiloo eruit in 2030? Zo dus!

**Joke Bart**  
Vrienden van het Baafje

### 'Ik zie je in het Baafje'

Wat maakt een dorp bijzonder en prettig om te wonen? Vraag het je burens, je dorpsgenoten, jong, minder jong en ouder: groen, goede scholen, sportvoorzieningen, zwembad het Baafje, je hoeft er de Elsevier-enquete (beste plaatsen om in te wonen) maar op na te lezen. Geschiedenis en 'wat er allemaal gebeurt' geeft mensen een gevoel van ergens thuis te zijn. De belangstelling voor (lokale) geschiedenis is enorm en het besef groeit dat erfgoed het waard is om voor de toekomst te behouden. Zwembad Het Baafje maakt daar onderdeel van uit. De boekhandels liggen vol met eeuwen van mijn vader en met lokale geschiedenisboeken. Dat komt niet uit de lucht vallen, dat beantwoordt aan een gevoel van zorg voor je verworvenheden. Het openluchtbad het Baafje bestaat al 43 jaar in Heiloo. Tijdens de lente en zomer hebben zeer veel inwoners van Heiloo en omstreken er leren zwemmen en genoten van de prachtige baden en ligweides. Gedurende de laatste jaren is dit beeld veranderd, er zijn tekorten op de begroting en sluiting sluipt dreigend binnen. Nu zijn er gemeentelijke plannen om een overdekt zwembad te bouwen, er kan langer in het jaar gezwommen worden: ontegenzeggelijk een feit, maar er gaat toch niets boven zwemmen in de openlucht, jong en oud door elkaar. Hierdoor kent Heiloo elkaar of leert elkaar kennen. Is het Baafje eenmaal weg, dan komt het nooit meer terug en dat mag niet gebeuren! Help schrijven aan het nieuwe boek: De Eeuw van het Baafje!

**Elja Stark**  
Heiloo